

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

juni 2026, nr. 4
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Nachtwake

Tweede nachtwake Kerkasiel

Opnieuw willen we ons steentje bijdragen voor de opvang en de bescherming van het gezin Babayants in de Open Hof in Kampen.

Omdat de nachten het moeilijkst te vullen zijn, zullen Helga, Joop Tulp, Harmanneke Grapendaal en Gerie Brouwer in **de nacht van vrijdag 29 mei op zaterdag 30 mei** van 0.00 tot 8.00 uur waken en bidden.

In de Bijbel zullen we naar woorden zoeken die vorm geven aan ons smeken. De psalmen lenen zich daar uitstekend voor.

Wilt u mee? Laat het weten aan één van ons, app of bel 06 45596156 of mail h.fromming2024@gmail.com



Spelenderwijs de Bijbel ontdekken

Zondag 14 juni zijn alle kinderen tussen de 4 en de 12 jaar van harte - uitgenodigd om op het *landgoed Ter Coulster* mee te doen aan een spelende vorm van kerkzijn.

Wij starten om 14.00 uur op het *grasveld bij de theekoepel*. Tot 14.50 uur hebben de kinderen de keuze tussen verschillende activiteiten die op één of ander manier te maken hebben met het scheppingsverhaal. Tussendoor kunnen ze op het springkussen lekker bewegen. Daarna houden we een korte viering waarin de schepping centraal staat. En tot slot gaan we lekker met elkaar eten. Om 15.30 zwaaien we iedereen weer uit.

Bij regen verplaatsen we de spelende kerk naar het gebouw van de Ter Coulsterkerk.

Doen jullie mee? Met vragen kunt u terecht bij de predikant h.fromming2024@gmail.com of 06-45596156

Enquête

Gemeenteleden Heiloo: Denkt u nog eraan om uw enquêteformulier in te leveren? Dan kunnen we aan de slag met het plannen van leuke en gezellige activiteiten. Formulier kwijt? U kunt het ook via de website www.pknheiloo.nl invullen. Niet vergeten!



Wie-o-wie

komt ons versterken?

Het 'Rond de Waterput-team', een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo, verzint en organiseert activiteiten rond zingeving, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling: wandelen, bijzondere films, lezingen met en zonder muziek, en natuurlijk een 'Preek van de Leek'. Daarvoor komen we zo'n 2 á 3 keer per seizoen bij elkaar om e.e.a. te bespreken om een voor- en een na-jaarsprogramma te maken. Voor dat programma wordt een programma-boekje gemaakt.

We zoeken nu versterking van ons oecumenische team. Wil je een bijdrage leveren aan het Rond-de-Waterput-programma? Kom een keer praten en mail of bel ons: 072-5330906 of ronddewaterputnl@gmail.com
Marieke Hoetjes en Helga Frömming

Hulp gastenlijst

Op **27 september** vieren wij het 25-jarig jubileum van de PKN in de Ter Coulsterkerk.

Er is een feestelijke dienst en de Tentoonstelling over de Ter Coulsterkerk wordt geopend.

Het zou leuk zijn om naast de vroegere dominees ook oud-gemeenteleden die inmiddels verhuisd zijn uit te nodigen. Helpt u ons met de gastenlijst?

U mag de namen (en contactgegevens) doorgeven aan Els Romeijn (hansenelsromeyn@outlook.com)



De 3e woensdag van de maand, woensdag **17 juni** is er een koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen, van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht.

Voor vragen/vervoer kunt u bellen met *Margreet Denekamp*, 072-5052871 of *Bea Nicolai*, 072-7435166

Lotgenotengroep

voor partners van mensen met dementie

Niemand begrijpt je zo goed als een lotgenoot. Als je geliefde langzaam wegglijdt in dementie dan heeft iedereen wel met je te doen – maar begrijpen ze ook echt wat je meemaakt? Een lotgenoot begrijpt je.

In de Ter Coulsterkerk willen we graag een lotgenotengroep aanbieden voor partners van mensen met dementie. Het idee is om elkaar eens per maand te ontmoeten, verhalen te delen en elkaar te steunen.

Hebt U interesse? Laat het weten via 072-5334893 of c.blijleven@live.nl

Legaat

Het College van Kerkrentmeesters Heiloo is erg blij met het via de notaris ontvangen legaat van 10.000 euro vanuit de erfenis van mevrouw H.K. Schouten. Wat bijzonder dat (oud)kerkleden na hun overlijden op deze manier bijdragen aan het voortbestaan van onze kerk.

Wijkindeling

Foutje vorge editie: wijkindeling Heiloo loopt via het spoor en niet via de Kennemerstraatweg!



Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Naar buiten, de wereld in...!

Op de voorpagina een prachtige foto van een 'gewone' voorjaarsvlinder, de Atalanta. Wist u dat deze vlinders in Zuid-Europa overwinteren en pas in mei naar ons toe komen vliegen? De Atalanta vliegt dus letterlijk de wijde wereld in om bij ons zijn kleuren te tonen.

Wanneer wij dit voorwoord schrijven hebben we het Pinksterfeest gevierd. De leerlingen van Jezus hebben zich met Pinksteren herpakt en ook zij trekken vol goede moed de wereld in, om anderen het evangelie te verkondigen. Kunnen wij daar wat van leren?

Op pag. 5 schrijft ds. Helga Frömming over 'Buiten spelen'. Wij bevinden ons vaak nog te veel in onze eigen 'kerk-bubbel', terwijl wij ook voor mensen buiten de kerk zoveel te bieden hebben. Daarom worden we aangespoord om meer "buiten te gaan spelen". Buiten-zijn is niet altijd ontspannend, zo is de ervaring van onze classispredikant ds. Verhoef. Op p.6 vertelt hij dat - toen de nood hoog was - 'de redder' gelukkig nabij was.

Op p. 7 schrijft ds. Helga Frömming over 'Het jasje dat niet paste ...'; Voor ons als redactie en waarschijnlijk ook voor u als lezer een onverwacht en verdrietig bericht.

Op p.9 krijgen we van Geert Booij dit keer geen boekentip maar een website- (en podcast-) tip: 'De Ongelooflijke', een site waardoor we 'de wereld begrijpen – door geschiedenis, kunst en geloof'.

De redactie wenst dat u veel buiten-dagen toe!



| | |
|----|---|
| 4 | Kerkdiensten & Alg. informatie |
| 5 | "Buiten spelen" |
| 6 | In Memoriam 'Paraplu' |
| 7 | 'Geen plaats...' en 'Het jasje dat niet paste ...' |
| 8 | Collectes in de diensten |
| 9 | De Ongelooflijke |
| 10 | Wat is geweest - terugblikken |
| 11 | Rond de Waterput e.a. activiteiten |

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
26ste jaargang nr. 4, 27 mei 2026

Redactie: Ad Edelman, Ditje van Genderen, Pieter Jan van Roon
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2026

Bezorging:
Limmen: D. v. Genderen 06-26474985
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: woensdag 1 juli
Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 16 juni
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl www.pknlimmen.nl

Kerkdiensten

31 mei, 10.00 uur Trinitatis

Ter Coulsterkerk: ds. J. van Aller, De Bilt
collecte: Steunfonds Vakantiebureau
Protestantse kerk Limmen:
ds. G. den Hartogh, Krimpen a/d IJssel
collecte: Steunfonds Vakantiebureau

7 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömning
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: Kerk in Actie - Pakistan
Protestantse kerk Limmen:
ds. P.J. van der Woel, Heiloo
collecte: Kerk in Actie - Pakistan

14 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Ronald Mc Donald huis
Prot. kerk Limmen: ds. H. Frömning
Heilig Avondmaal
collecte: Kerk in Actie - Cuba

21 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. van der Woel
m.m.v. de Cantorij
(GEËN kinder- en tienerkerk)
collecte: Binnenlands diac. vluchtelingen
Protestantse kerk Limmen:
ds. Hovestad-De Jong, Baard
collecte: Prot. Koopvaardijwerk

28 juni, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: 'slotzondag'
ds. H. Frömning
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: Zomerkamp Heiloo
Protestantse kerk Limmen:
ds. B. van der Bent, ...
collecte: Kerk in Actie - Bolivia

5 juli, 10 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
collecte: Kerk in Actie - Kenia
Prot. kerk Limmen: ds. H. Frömning
collecte: Kerk in Actie - Kenia

Let op *Ter Coulsterkerk:*

21 juni GEËN kinder- en tienerkerk
28 juni WEL kinder- en tienerkerk

Kerkomroep

Meekijken naar of terugkijken van de kerkdienst in de *Ter Coulsterkerk:*
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559
Tevens kunt u de kerkdiensten terugkijken via www.kerkomroep.nl



Agenda (overig)

29-30 mei: *Kerkasiel in Kampen*, pag.2
31 mei: *Preek van de Leek, Geert Booij*, p.11
31 mei: *Concert 'De nieuwe wereld'*, p.11
7 juni: *Wandelen en stilte*, pag. 11
10 juni: *Samen sterk*, pag.6
13 juni: *Braderie/rommelmarkt*, pag.9
14 juni: *Bijbel splendorwijs*, pag.2
17 juni: *koffieochtend in Limmen*, pag.2
18 juni: *Tikva - tijd voor jezelf*, pag.11
21 juni: *Poëzie & muziek - Achterom* p.11
juli-sept: *4 avonden 'Luchtig slot'*, pag.11
27 sept.: *Jubileumfeest 25 jaar TCK.*, p.2
1 okt.: *projectavond Colombia*, pag.8

*Rechtvaardige God, volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen
en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht
en voelen ons overspoeld en machteloos.*

*Komend uit een veilig land,
kennen de meesten van ons
geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst.*

*We bidden voor allen
die zoeken naar een nieuw begin.*

*Geef ons de moed om niet weg te kijken,
maar onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben
met onze naasten in nood.*

Amen

Zondag-autodienst-Heiloo:

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen:

Dick Nicolai: 072-7435166
bgg: Margreet Denekamp: 5052871



Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06 224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant:

Ds. H. Frömning, 06 455 961 56
h.fromming@pknheiloo.nl

Kerkenraad:

Contact: R. van Diest, 06 129 890 41
rdvdiest@gmail.com

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconie@pknheiloo@outlook.com

Bank: (zie barcode of)
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl



Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikant:

Ds. H. Frömning, 06 455 961 56
predikant@pknlimmen.nl

Kerkenraad:

pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.: mw. M. Nell
ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Vertrouwenspersoon voor Heiloo en Limmen:

Annemiek Rijnveld:

vertrouwenspersoon@pknheiloo.nl



"Buiten spelen"

Met Hemelvaart en Pinksteren staan wij altijd stil bij het begin van de kerk. Wij lezen hoe een klein groepje mensen de moed bij elkaar raapt om in het vertrouwen op God erop uit te gaan en het goede nieuws te verkondigen. Ze dragen het evangelie de wereld in en er ligt zegen op de risico's die zij durven te nemen. Het duurt maar liefst drie eeuwen tot de grote doorbraak komt en het Christelijk geloof niet meer slechts van een gedoogde groep met vreemde geloofsopvattingen is, maar de standaard wordt in het Romeinse Rijk. Drie eeuwen. Wat een enorm lange tijd.

En in die drie eeuwen is iedere gelovige, die niet de geschiedenisboeken is ingegaan maar wel het geloof heeft doorgegeven, belangrijk geweest. Iedere gelovige heeft nieuwe gelovigen voortgebracht, die het geloof op hun beurt levend hebben gehouden. Als we de verhalen lezen van Paulus en Petrus en de avonturen van de eerste apostelen dan realiseren we ons vaak niet, dat het mensen waren als jij en ik. Mensen, die aan zichzelf twijfelden. Mensen met angsten. Mensen met de behoefte aan waardering en succes. Mensen, die bang waren om afgewezen te worden en te falen. En we realiseren ons niet dat daarna mensen kwamen, mensen als jij en ik, die met gevaar voor eigen leven het Evangelie hebben doorgegeven. Wat een luxe is het dat wij ons geloof openlijk

kunnen belijden zonder dat wij bang hoeven te zijn voor represailles.

Hoe komt het dan toch, dat we het zo moeilijk vinden om de wereld in te stappen en ons geloof vrij en uitnodigend uit te dragen? Waarom trekken we ons het liefst terug in onze eigen veilige bubbel om daar ons geloof te vieren en te belijden? Waarom zijn we zo bang voor de wereld? Wat kan ons nou eigenlijk overkomen als we uitkomen voor ons geloof? Als Christenen zijn we niet gevraagd om gezellig, knus en veilig in onze geloofsbubbel te blijven maar de wereld in te gaan en in woord en daad te laten zien wat het betekent om te geloven. Wij zijn niet geroepen om een heilige bubbel te vormen in de wereld, maar om heilig werelds te zijn, zegt Cors Visser in zijn boekje 'De spelende kerk'.

Hij roept ons op om naar buiten te kijken, ja sterker nog: de gemeenschap binnenstebuiten te keren en ons te richten op de wereld om ons heen. Hij vergelijkt de kerk met een energiebedrijf. "Stel dat een energiebedrijf zegt: 'Wij richten ons bedrijf zo in dat alle werknemers zich helemaal lekker voelen op hun plek. Onze personeelsbijeenkomsten en vergaderingen zijn uitstekend geregeld en als we tijd over hebben kunnen we misschien nog wat energie aan huishoudens leveren.'" Zo een bedrijf is binnen de kortste keren failliet. Als het bedrijf zich op het doel richt (energie leveren) zal het succes ervan ook direct zijn weerslag hebben op de sfeer op de werkvloer en de tevredenheid van de medewerkers.

Zijn we als kerk niet ook een soort energiebedrijf? Is het niet onze missie om de geloofsenergie en al het goede dat eruit voortkomt, zoals medemenselijkheid en vrede aan zo veel mogelijk huishoudens te leveren? Om dat te kunnen doen, zegt Cors Visser, moet je als kerk buiten gaan spelen. Nee, niet mensen overtuigen van je geloof, maar buiten spelen. De vreugde en de geest van het evangelie met plezier doorgeven in een aanstekelijke vorm van leven. Met liefde zorgen voor mensen die door niemand anders worden gezien. Blijdschap uitdragen en tegelijkertijd opkomen voor waarheid en gerechtigheid. Als we niet willen dat de kerk failliet gaat in deze gekke wereld moeten we ons weer op ons doel richten: geloofsenergie leveren, opkomen voor recht en gerechtigheid. Misschien duurt het drie eeuwen tot de doorbraak komt – dat weten we niet.

Zolang wij maar buiten durven te spelen dragen we in ieder geval ons steentje bij.

Ds. Helga Frömming



In Memoriam

Op 1 mei is **Hendrik Muller** uit de Clusiuslaan in Limmen onverwachts overleden. Na een val had hij net succesvol een heupoperatie ondergaan toen zijn toestand plotseling acuut verslechterde. Dhr. Muller was een vriendelijke, gastvrije en wijze man en een zeer behulpzame echtgenoot en buur. Als iemand hulp nodig had, stond hij klaar. Op hem kon je altijd rekenen. Voor zijn werk bij de FNV heeft dhr. Muller veel gereisd. Hij hield van andere culturen en kon er veel over vertellen. Omdat hij een heel mooie en zachte stem had, was het altijd fijn om naar hem te luisteren. Hendrik was 61 jaar getrouwd met Geesje en bovendien een trotse opa! Dat hij er niet meer is voelt nog ietwat onwerkelijk.

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden in de kerk van Limmen. De laatste rustplaats van Hendrik is in het familiegraf in Hattem, vanwaar hij en Geesje 30 jaar geleden naar Limmen kwamen.

Ds. Helga Frömming

Paraplu

Een column van de classispredikant van Noord-Holland, ds. Peter Verhoeff

Nooit kreeg ik meer reacties dan op de column van vorige maand onder de titel 'Ik Vertrek'. Dat had een aantal lezers schrik aangejaagd. Alleen al de titel had de indruk gewekt dat ik zou stoppen als classispredikant.

Ik had me dat risico bij het schrijven niet gerealiseerd, en waarschijnlijk daarom ben ik nu wat voorzichtig geworden. Voor dit stukje heb ik dus een neutralere titel gekozen. En verder beloof ik nu alvast dat het allemaal goed afloopt.

Maar nu ik al deze disclaimers heb vermeld moet het hoge woord er dan toch maar uit. Niet schrikken, daar komt 'ie: **Ik ben aangevallen.**

Dat zit zo. U weet dat ik van huis uit meer een fietser ben, maar de huisarts schreef mij ooit wandelen voor. Goed voor de rug en voor nog veel meer. En zo ben ik inmiddels een grage loper geworden. Mijn stappen-teller heeft in drie jaar tijd 7 miljoen stappen geregistreerd.

Ook vorige week was ik aan de wandel, toen ik een ijselijk geschreeuw

boven mij hoorde. Ik bleek te worden belaagd door een meeuw. Zij raakte me niet aan, maar van dichtbij was ze wel angstaanjagend groot en zeer luidruchtig. En wat nog erger was: ze blééf me aanvallen. Ze vloog telkens een paar meter weg, en dan begon alles van voren af aan. Steeds opnieuw. Tot mijn opluchting ging er na een aanval of tien in de straat waar ik liep een deur open en kwam er een vrouw naar buiten met een paraplu. Terwijl we samen schuilden en de meeuw na een tijdje maar vertrok, legde ze uit dat het alles te maken had met jongen. In deze tijd van het jaar krijgen ook meeuwen die en ze beschermen hun kroost te vuur en te zwaard.



Ik was de vrouw uiteraard zielsdankbaar en dat vond ze ook wel op zijn plaats. "Ik ben per slot van rekening uw redder", zei ze. Hoewel dat niet bij me past zei ik, waarschijnlijk uit pure opluchting: "Ik heb al een redder". Waarop zei zij: "Dat kan zijn, maar ik heb een paraplu."

Het zal u na het voorgaande niet verbazen dat ik mij dezer dagen wat schuw door de straten beweeg. Pas gisteren drong echter tot me door dat er wel degelijk een overeenkomst is tussen de meeuw en mij. Want wat die meeuw deed was niets anders dan beschermen wat kwetsbaar is. Haar jong, of jongen, ergens in een nest.

Als classis doen wij niet anders. Gemeenten worden kwetsbaarder, vooral de kerkenraden. Te weinig mensen, die het al te lang doen en ook nog op leeftijd raken. Juist daarom zetten wij in op samenwerking. Samen ben je niet alleen en kun je meer dragen. Samen kun je elkaar ook beschermen.

Een redder hadden we al. Maar nu hebben we ook een paraplu.



Samen sterk

Op 15 april waren de kerkenraden van maar liefst vijf gemeenten bij elkaar om in het kerkje van Limmen na te denken over bestuurlijke samenwerking.

Twee leden van het classis-team, *Jaap van der Giessen* en *Peter Verhoeff* drukten ons op het hart, dat het belangrijk is om na te denken over bestuurskracht in de toekomst zodat de gemeenten de touwtjes in eigen handen kunnen houden en niet voor onwenselijke situaties komen te staan.

Het doel van bestuurlijke samenwerking is dat elke gemeente haar eigen vierplek behoudt en alle pastorale taken in het dorp zelf in handen houdt. Ook vorming en toerusting en concrete diaconale projecten kunnen bij de gemeenten blijven.

Bestuurlijke taken die te maken hebben met beleid, met planning en organisatie en vooral met financiën of taken die de krachten van een gemeente overstijgen (bijvoorbeeld missionaire projecten) en waarvoor nauwelijks mensen te vinden zijn, kunnen dan door een gezamenlijke kerkenraad worden gedaan. Hierdoor kunnen ook kleine gemeenten zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

Op 10 juni praten de gemeenten Castricum, Limmen, Heiloo, Uitgeest-Akersloot en de Egmondse met het Classissteam hier verder op door. Mocht u vragen hebben: uw kerkenraadsleden staan u graag te woord.

Ds. Helga Frömming

Dank

Tot onze grote verrassing kwam koster Dirk zondag met een prachtig boeket bloemen en een hele mooie kaart vol lieve en bemoedigende woorden. Wij voelen ons gedragen. Dat wilden wij even laten weten. Alle aandacht heeft wel geholpen, want Nol knapt alweer aardig op.

Nol en Hermien Huisman.

Het jasje dat niet paste...

Is u dat ook wel eens overkomen? U krijgt een prachtig jasje cadeau: vrolijke kleuren met een fijne glans, zacht, warm en onwijs fijn om te voelen. Alleen: het jasje past niet. Je kunt je er met geen mogelijkheid in wurmen.

Bij zo een mooi cadeau doe je er alles aan om voor elkaar te krijgen dat het wél gaat passen. Je gaat regelmatig sporten, je eet wortels in plaats van chocola en komkommer in plaats van taart maar toch wil het jasje niet passen. U houdt het dan in ere in de kast, want ja: u hebt het cadeau gekregen en het is u dierbaar maar eigenlijk gunt u het iemand die hem trots kan dragen. Naarmate het langer in de kast hangt, wordt u steeds verdrietiger omdat u het jasje en de gever graag recht zou willen doen ...

Zo is het mij vergaan met de rol van gemeentepredikant. Ik kreeg twee fijne gemeenten cadeau met lieve en toegewijde mensen. Ze zijn me dierbaar. Ik hou van ze. Ze zijn mooi, zacht, warm. Er is slechts één probleem: het jasje gemeentepredikant past mij niet. Ik kan me er met geen mogelijkheid in wurmen.

Het feit, dat ik nu al twee jaar iets doe wat niet helemaal bij mij past heeft al een tijdje zijn weerslag op mijn gezondheid. Dat kan ik niet langer negeren. Daarom zal ik per 1 augustus stoppen met mijn rol als gemeentepredikant. Ik ben dan niet meteen helemaal verdwenen, zal in augustus nog back-up zijn voor André en in september nog voorgaan in diensten. Ook sta ik ervoor open om een aantal begeleidende taken te blijven doen. Het is aan beide kerkenraden om te beslissen op welke manier ik nog van dienst kan zijn. Uiteraard help ik graag mee om iemand te vinden die het jasje vol trots kan dragen.

Ds. Helga Frömming

Geen plaats ...

Onderstaande tekst was bedoeld als column voor het mei-nummer van de huis-aan-huis bladen van Heiloo, Krommenie en Uitgeest. Met het aanbieden van deze tekst heb ik de redacteurs in een moeilijke positie geplaatst. De koude wind uit de samenleving waait regelmatig de redactie binnen en het bewaren van de neutraliteit lijkt soms op koorddansen. Des te belangrijker is het, dat wij als gelovigen, consequent voor warmte en medemenselijkheid kiezen en dat ook uitdragen.

Ds. Helga Frömming

Koude wind

Brrr... wat een koude wind dit voorjaar! Toch maar weer die jas aan op de fiets en de kraag omhoog. Sommige mensen doen alsof het mooi weer is en lopen in topjes en slippers, maar stiekem zie je ze toch rillen. Waar blijft de warmte van de lente? Waar blijft de zomer?

Zou het kunnen, dat ze zich niet welkom voelen in ons land? Want laten we eerlijk zijn: die koude wind, die waait niet alleen buiten, maar hij lijkt ook stevig door de samenleving heen te waaien. Hij laat je rillen.

Ik sta in de koude wind voor de Witte Kerk in Heiloo. Wij luiden de klokken. Wij luiden de klokken voor 400 kinderen die ooit als baby of in de buik van hun moeder naar Nederland zijn gekomen omdat hun ouders in hun eigen land niet veilig waren. Sommigen van hen zijn hier geboren, hier opgegroeid, spreken perfect Nederlands, zijn beleefd en behulpzaam, halen goede cijfers op school en willen later de maatschappij dienen omdat ze weten wat het betekent om in een onveilig land te wonen. Zij zijn fijne vrienden en fijne burens. Zij zijn hier geworteld. Zij hebben een naam. Een lievelingsknuffel. Een droom voor de toekomst.

In het publieke debat worden ze 'illegaal' genoemd, of 'vluchteling', 'asielzoeker', alsof dat een tweederangs categorie mens is, voor sommigen helemaal geen mens, maar gewoon 'iets'. Iets waar je vanaf moet zoals van oude rommel of ongedierte. Als je geen thuisland meer hebt omdat je bent gevlucht, lijkt je geen volwaardig mens meer te zijn, maar zoiets als een slak zonder huis, een naaktslak. En zo wordt er ook over hen gesproken. Als naaktslakken die je sla opvreten en waar je zo snel mogelijk van af moet.

De klokken luiden. De koude wind trekt aan mijn haren. Ik kijk naar de mensen die bedrijvig hun eigen veilige levens leven. Waarom doet het hen niets? Waarom kunnen we met diepe bewogenheid tot tranen toe ontroerd boeken over de oorlog lezen en tegelijkertijd niet zien wat wij hier met mensen doen die weten hoe het voelt om dagelijks in doodsangst te leven? Waarom raken we niet tot tranen toe bewogen van hun verhalen? Ik spreek een aantal mensen aan en leg vriendelijk uit, waarom we de klokken luiden. Ze zijn afstandelijk, onverschillig. Het zal wel. Illegaal is illegaal.

Nee. Het zijn mensen uit vlees en bloed, die wij tot illegalen hebben verklaard. Laten we niet meer spreken over 'vluchtelingen' maar in plaats daarvan '**mensen** op de vlucht' zeggen. Dat klinkt heel anders. Het zijn mensen. Mensen. Kinderen. Vaders. Moeders. Zonen. Dochters. Goede vrienden. Medemensen.

En u? Wat bent u?

Alsjeblieft, doe iets tegen de koude wind. Speel niet mooi weer, maar geef échte warmte. Laat je tot tranen toe ontroeren door hun verhalen. Wees medemens.



kieselsteen-verhalen Nizar Ali Badr

Collectes bij de kerkdiensten



31 mei: Steunfonds Het vakantiebureau

Het vakantiebureau maakt deel uit van de *Protestantse Stichting Diaconaal vakantiewerk*. Het verzorgt vakanties voor mensen die wegens handicap of ziekte anders niet op vakantie kunnen. Dit doen zij op drie locaties in Nederland, waaronder het Nieuw Hydepark in Doorn en Dennenheul in Ermelo en er kan gevaren worden met de Prins Willem Alexander. Om dit werk in stand te houden collecteren wij hiervoor *in Limmen en in Heiloo*.



7 juni: KiA Pakistan

Samen bouwen aan een toekomst

In landen met religieuze spanningen brengen partnerorganisaties van **Kerk in Actie** jongeren van verschillende geloofsachtergronden samen, bijvoorbeeld in Pakistan. In het islamitische Pakistan zijn christenen en hindoes in de minderheid. Moslims, christenen en hindoes ontmoeten elkaar bij trainingen in vakmanschap, ondernemerschap, leiderschap en sociale vaardigheden. Zij gaan samenwerken. Sommigen huren samen een bedrijfsruimte. Zo groeien wederzijds begrip én hun kansen op werk en worden zij in hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid. Zo bouwen zij aan een gedeelde toekomst.

Limmen 21 juni: Prot. Koopvaardijwerk Amsterdam

De Nederlandse Zeemans Centrale te Rotterdam en de Protestantse Kerk in Nederland hebben het initiatief genomen tot het bevorderen van het welzijn van zeevarenden die zich in

de haven van Amsterdam bevinden. Dit doen zij door het bezoeken van zeevarenden op schepen en ze uit te nodigen naar het zeemanscentrum te komen. Zij bezoeken zeevarenden die in een ziekenhuis zijn opgenomen en verlenen materiële hulp en belangenbehartiging.



Heiloo 21 juni: Binnenlands diaconaat (vluchtelingen)

Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt **Kerk in Actie** het werk voor kwetsbare nieuwkomers in Nederland. Help je mee?

Heiloo 28 juni: Zomerkamp Heiloo

In de eerste week van de zomervakantie kunnen kinderen die in Heiloo wonen en dit jaar in groep 3 t/m 8 van de basisschool zitten weer genieten van een week vol leuke en sportieve activiteiten. Het zomerkamp in Heiloo is ontstaan om alle kinderen de kans te geven om een gave zomervakantie te ervaren. Ook als er even niet de middelen zijn om op vakantie te kunnen. Daarom krijgen eerst de kinderen uit minima gezinnen de mogelijkheid om zich aan te melden.

Diaconie Heiloo

Op 19 april is *Annelies Boer* als diaken bevestigd en daar zijn we heel blij mee. We hebben nu weer een voltallige diaconie! Vorig jaar kwam *Klaas Mosselaar* ons versterken en aan het begin van het jaar kwam *Ed van de Berg* erbij en nu dus *Annelies*.

We hebben met elkaar opnieuw naar de taken gekeken en een verdeling gemaakt.

Rin Visser blijft onze penningmeester en houdt de post en de doelen voor de collectes goed in de gaten. Hij zorgt ook voor de verdeling van de collecte wat betreft goede doel en kerkrentmeesters.

Ed houdt zich vooral bezig met de

ZWO zaken zoals project Colombia, en de acties voor Amnesty.

Klaas heeft de taak van secretaris op zich genomen en onderhoudt het contact met Caritas, waarmee we 2 keer per jaar de boodschappenbonnen verzorgen voor mensen die dat nodig hebben.

Annelies start als algemeen lid en gaat de cursus startend diaken volgen.

Els is nu voorzitter en daarmee aanspreekpunt voor de gemeente.

Samen zorgen we voor de verschillende acties gedurende het jaar zoals o.a. acties voor de voedselbank, de paasgroetenactie, het zomerkamp en de vakantietas, de Bijbelse dagboekjes, de brieven aan gevangenen, de kerstmiddag, de verzorging van het Heilig Avondmaal.

Komende tijd buigen we ons over de visie en missie van onze diaconie. Met elkaar zijn we steeds op zoek naar wat we kunnen betekenen en waar we kunnen helpen, niet alleen in de wijde wereld maar zeker ook in ons eigen dorp!

Tot mei heeft *Helga* ons ondersteund en daar zijn we zeer dankbaar voor!

Wij willen graag een oproep doen aan alle gemeenteleden: heeft u ideeën voor de diaconie, altijd welkom!!!!!!

Namens de diaconie, Els Romeyn

Project Colombia

Avond Kerk-in-Actie

Diaconie-Limmen en *ZWO-Heiloo* organiseren - samen met de *Ter Coulstermaaltijdgroep* - een avond over de Colombia projecten op **1 oktober**.

De avond start om 18 uur met een gezamenlijke maaltijd, daarna (19.30 uur) vertellen *Astrid Krispijn* en *Tetsje Oelen* van Prot. gemeente *De Verbinding* in Leiden over hun diaconale reis naar de Colombi-projecten. U wordt allen (PKN Limmen en PKN Heiloo) uitgenodigd voor de maaltijd (kosten €5,-). U kunt zich opgeven na de kerkdiensten op 20 en 27 september of via e-mail aan één van de onderstaande adressen. Reguliere deelnemers aan de maaltijd zijn natuurlijk vrij om wel of niet het 'Colombia-vervolg' bij te wonen. Ook kunt u alleen het Colombia-deel bijwonen.

G_timmerman50@kpnmail.nl

Edberg51@planet.nl

MargreetDenekamp@outlook.com



'De Ongelooflijke'

In ons kerkblad nemen we regelmatig boekbesprekingen op. Ze dragen bij aan het doel van ons kerkblad: niet alleen berichten over ons plaatselijk kerkelijk leven, maar ook aandacht voor *'spiritualiteit, cultuur, samenleving'*.

Dat is belangrijk, want het is een manier om onze beleving van het christelijk geloof te verdiepen door verschillende perspectieven te openen op wat er in de wereld aan de hand is. Gedrukte media (boeken, kranten, tijdschriften) zijn daarbij van oudsher de gebruikelijke communicatiemiddelen. De grote impact ervan kun je al zien aan de tijd van Luther. De Reformatie zou niet zo snel een groot deel van Europa bereikt hebben als Luther niet doordrongen was geweest van het belang van het gedrukte woord. Wie de Lutherstad Wittenberg bezoekt kan zien hoe er in Luthers huis een goed georganiseerde uitgeverij was, waar zettters en drukkers aan het werk waren, en er voor zorgden dat Luthers geschriften en zijn bijbelvertaling overal gelezen konden worden.

In de 21e eeuw is internet steeds belangrijker geworden, naast en deels in plaats van gedrukte media. Ik denk nu niet aan de sociale media, maar aan publicaties in digitale vorm. In de wetenschap is die vorm van publiceren dominant geworden, en veel wetenschappelijke boeken en artikelen kun je tegenwoordig bovendien gratis lezen. Dat heet 'open access', en deze toegankelijkheid voor iedereen wordt steeds meer de norm bij het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Vanwege dat toenemend belang van digitale informatie op internet vraag ik uw aandacht voor iets anders dan een boek: een website met de naam *'De Ongelooflijke'*:

<https://deongelooflijke.substack.com>

Op deze website vind je elke week nieuwe artikelen over geschiedenis, kunst en geloof. De ondertitel van deze website is: *'Gelovig of niet, cultureel ben je christen - de wereld begrijpen door geschiedenis, kunst en geloof'*. Deze site is onderdeel van *De Ongelooflijke Podcast* (EO / NPO Radio 1). Je kunt de afleveringen ook vinden op YouTube.

Ruim zes jaar al voeren journalist *David Boogerd* en theoloog *Stefan Paas* verdiepende gesprekken met allerlei soorten mensen over onze samenleving en de relevantie van geloof. Vaak met historicus *Beatrice de Graaf* aan hun zijde. De onderwerpen zijn heel gevarieerd: het kan bijvoorbeeld gaan over Rembrandt, Vincent van Gogh, Dietrich Bonhoeffer, Driekoningen, of over de leugens van Donald Trump.

De laatste aflevering die ik zag op YouTube is een boeiend gesprek met *Emmy Doude van Troostwijk* die het veelgeprezen boek *Mensen van de dag* schreef, in het Frans, over een protestantse domineesfamilie in Frankrijk. Het boek is ook in het Nederlands verschenen, en kreeg in Frankrijk en in Nederland grote waardering.

Kortom, het is goed te weten dat er naast boeken nieuwe en interessante bronnen over geloof, cultuur en samenleving beschikbaar zijn.

Geert Booij

Naschrift redactie: Abonneer je op <https://deongelooflijke.substack.com/> en ontvang iedere week nieuwe artikelen in je mail. De artikelen blijven gratis, wel kan je vriend van De Ongelooflijke worden om hun werk te steunen.

Braderie/rommelmarkt

zaterdag 13 juni - Heiloo

.lv.m. het Jubileum van de Ter Coulsterkerk is er zaterdag 13 juni een braderie/rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de onkosten van de jubileumactiviteiten!

De bedoeling is, dat er op het plein voor de kerk (*we gaan even uit van mooi weer!*) een aantal kramen gevuld worden met * speelgoed / spelletjes * planten en/of stekjes * handwerk / kunst * Lp of cd's * elektrische huish. apparatuur * lekkere baksels om te verkopen * antiques/vintage

Achter elke kraam hebben we verkopers nodig. U kunt daarvoor **tot 7 juni** intekenen op de lijst in de koffiekamer of uzelf opgeven bij Fia Brouwer de Koning of ondertekenden.

Voor de kinderen komt er een aparte spelletjes- en een schminkhoek, dus de kinderen zijn van harte welkom!

Natuurlijk kunt u volop koffie/thee met wat lekkers kopen bij de koffiekraam. Ook voor dit alles hebben we medewerkers nodig.

Spullen voor de kramen kunt u brengen op 9, 10, 11 of 12 juni van 9.30 uur tot 13.00 uur. De spullen, die u inbrengt, moeten in ieder geval heel, schoon en aantrekkelijk zijn!!

Wij hopen van harte, dat we kunnen rekenen op uw medewerking, zowel in het aanleveren van leuke spullen als ook in het meewerken aan de verkoop! We gaan er van uit dat het een, in ieder opzicht, stralende dag gaat worden.

Els Romeyn, Roelie van Diest





Beretrots!

Wat ben ik trots op de prikploeg die een week lang in 'Ons Huis' bij elkaar is gekomen om dit prachtige mozaïek te maken. Het was gezellig en er werd veel gelachen. Cees van den Berg heeft er veel tijd en moeite in gestoken om de bloemetjes (nagels) in de juiste hoeveelheid van de juiste kleur te regelen en Margo Vaandrager heeft vier dagen non-stop op een kruk gezeten en elk bloemetje op de juiste plaats geprikt. Edith Boukes heeft ons van lekkere cake voorzien en Dirk en Margreet Denekamp hebben voor koffie, thee en goede sfeer gezorgd. Het resultaat was geweldig. De jury vond het de 'eerste prijs brons' waard. Bij veel toeristen was ons mozaïek de eerste, waarvan ze een foto maakten omdat de route daarmee in feite begon.

Heel veel dank aan allen, die hun bijdrage hebben geleverd om dit project tot een succes te maken. Volgend jaar gaan we voor de 'eerste prijs goud'. Toch?

Helga Frömning

Terugblik 40 dagentijd in Limmen

We startten met de *oecumenische sobere maaltijd* in de Corneliuskerk. Met Pastor Eugène Brussee, ds. Helga Frömning en de oecumenische commissie. Het thema *Samen dromen - Liefde zij daad* was verbeeld op een kleurrijk 'hongerdoek' (zie foto). Het was een fijne bijeenkomst met brainstormen over wat je zag op het hongerdoek, gebed, zingen en lekkere zelfgemaakte vegetarische soep.

Edith Boukes maakte deze weken iedere zondag een bloemschikking en ze legde het thema ervan uit in de diensten.

De diaconie deelde 40dagen boekjes van Petrus uit en zo kreeg *iedere dag* een mooi begin. Witte donderdag vierden we Heilig Avondmaal: een fijne traditie. Met ds. Piet Nijssen was afgesproken dat we de hele dienst aan de gedekte tafels zouden zitten. Het was een mooie en fijne dienst.

Goede Vrijdag was de oecumenische viering in onze PKN-kerk. Met pastor Euène Brussee, ds. Helga Frömning, de oecumenische commissie én het gelegenheidskoor met Peter Rijs. Zij vertolkten samen het Johannes Evangelie. Het Kruis werd door de beide voorgangers voor 'het koorhek' geplaatst, waarna iedereen zijn/haar meegebrachte bloem erbij kon leggen. Al met al een prachtig gebeuren. We vertrokken in stilte.

Toen werd het Pasen. Dominee Helga Frömning leidde de dienst met het thema *Wie zoek je?*. Bijgestaan door Margo Vaandrager en m.m.v. twee fluitisten, *Njola Ritsen en Marlies de Gier*, en Sybren Boukes aan het orgel. Het was een warme vrolijke dienst Jezus is opgestaan - Halleluja!

Margreet Denekamp



Gemeentemiddag Limmen

Zondag 3 mei zijn we na de koffie in Ons Huis vertrokken naar de biologische tuin van *Yvonne Bos* en *Jaap Boon*. De Knotwilg in Zuid Oost Beemster. Wat een prachtig stukje natuur midden in de polder.

Na een gezellige lunch kregen we in groepjes een rondleiding over de tuin. Veel fruitbomen en vaste planten, die ieder jaar geoogst worden. Ook stukken grond klaar voor beplanting en inzaaiing van nieuwe gewassen. Indrukwekkend hoe de tuin bewerkt en onderhouden wordt door Yvonne en Jaap en ca. 25 personeelsleden. Het is toch een perceel van 5



hectare. De producten worden wekelijks verkocht op markten in Amsterdam en Den Haag. Jammer genoeg regende het die dag, maar ja zonder regen groeit er niets en we hebben evengoed genoten. Tot slot een gezellige afsluiting in de brasserie van Middenbeemster.

Elleke Metz



foto: een veld met flowerspruit, een kruising tussen boerenkool en spruitjes!

Tastbare heiligheid: Even-song in de Ter Coulsterkerk

Wat je niet in woorden uit kunt leggen wist de *Martinus Cantorij* 10 mei met hun prachtige zang voor elkaar te krijgen: het heilige voelbaar maken. Het perfecte samenspel van de stemmen maakte iets onuitsprekelijks tastbaar. Het was alsof Gods Geest uit het binnenste van de zangers opsteeg, de ruimte vulde en zich met de luisteraars verbond.

De schoonheid van muziek en de zuivere klank van stemmen brachten ook in de luisteraars een soort zuivering teweeg. Alles wat zwaar is valt van je af en je voelt je getroost en vredig. Luisteraars en zangers gingen vervuld naar huis. Schoonheid maakt diep gelukkig.

Helga Frömning





www.ronddewaterput.nl
mail: ronddewaterput.nl@gmail.com

Preek van de Leek, 31 mei door Geert Booij

Verwondering is de bron van wetenschappelijk onderzoek. In deze 'Preek' zal Geert Booij vertellen over hoe de indrukwekkende mogelijkheden van taal ons tot mensen maken. Taal maakt het mogelijk om met elkaar te communiceren, om verhalen te vertellen over andere werelden, andere mensen, en andere tijden. Dit geeft het menselijk denken een grote flexibiliteit: we kunnen ons inleven in de wereld van andere mensen.

Dat geldt ook voor literatuur, waarin het (ver)beeldend gebruik van taal nieuwe werelden en perspectieven opent. Maar de kracht van taal is ook heel gevaarlijk omdat we met woorden de werkelijkheid op een bepaalde, soms misleidende manier kunnen voorstellen (fake news, framing).

Geert Booij is emeritus-hoogleraar (Algemene) Taalwetenschap en publiceerde diverse boeken en artikelen over taal (zie <https://geertbooij.com>)

Muziek: Adrie Steenhoek

Zondag 31 mei, 16.00 uur
in de **Witte Kerk**, Raadhuisweg 32

Na afloop: napraten onder het genot van een drankje; collecte bij de uitgang



Wandelen en stilte

Tijdens het wandelen vallen sommige dingen die ons bezig houden gewoon op hun plaats. Het ritme van onze voetstappen en onze ademhaling lijken onze hersenen tot rust te brengen. In rust en kalmte kunnen we ons openen voor de stem van God. We wandelen een klein uurtje op gemoedelijk tempo in stilte door de natuur. Zo nemen we de natuur bewust waar en komen zelf tot rust door

de verbinding met de omgeving.

Wie: Helga Frömming

Wanneer en waar: Zondag **7 juni** om 15.00 uur, start: ingang Adelbertusaker, Sint Adelbertusweg 31, Egmond
** Bij slecht weer gaat het niet door.*



TIKVA - rust voor jezelf

Heb je last van onrust of stress? Verlang je naar een moment rust voor jezelf?

TIKVA is een vorm van ontspanning met behulp van rustige bewegingen. De bedoeling is dat lichaam en geest zich volledig richten op God waardoor diepe rust wordt ervaren. Je hoeft niet slank en getraind te zijn. Iedereen kan meedoen. Het kan zelfs zittend op een stoel.

De sessie duurt ca. drie kwartier en wordt geleid door **Betty Nobel**.

Doe makkelijk zittende kleding aan en neem (als je het hebt) een matje mee. Fijn als je laat weten dat je komt (h. fromming@pknheiloo.nl of 06-45596156).
Donderdag **18 juni** om 19.30 uur in de Ter Coulsterkerk (Holleweg 111)



"Niet te geloven!"

Achterom in Limmen

Hoe vaak denken we niet "Niet te geloven!" in deze wonderlijke en spannende tijd?

Een avontuurlijke reis langs hoogten van verwondering en afronden van verbijstering. Over geloof en leven én over de kracht daarvan!

Een uurtje beeld, muziek en poëzie in

Limmen met **achterom**: Hans van der Laan, *fluit, EBI, klarinet en zang*; Henk Engel, *zang en gitaar*;

Henk van Meegen, *piano*

Jan Tulp, *zang, gitaar en accordeon*

Zondag 21 juni om 16.00 uur

Protestantse Kerk Limmen

Bijdrage: € 7,50 per persoon



De nieuwe wereld

Laat je meenemen op een muzikale reis vol hoop, bezinning en schoonheid. Op 29 en 31 mei brengt **het koor van De Witte Duif**, onder leiding van Aldert Fuldner, het bijzondere concert 'De nieuwe wereld'.

Het programma bestaat uit tien zorgvuldig gekozen liederen, waaronder het ontroerende titellied *Uit de nieuwe wereld*, gebaseerd op het beroemde Largo uit de 9e symfonie van Antonín Dvořák. Daarnaast klinken bekende composities van Huub Oosterhuis, zoals *Ken je mij?*, *Licht dat ons aanstoort* en *Desteppe zal bloeien*. Het koor wordt sfeervol begeleid door piano en fluit. Tussen de liederen door worden gedichten voorgedragen van onder andere Henriëtte Roland Holst, Mauricio Plat en Neeltje Maria Min.

Uitvoeringen:

· Vrijdag **29 mei** om 20.00 uur in de Dorpskerk Castricum (Kerkpad 1)

· Zondag **31 mei** om 16.00 uur in de PKN in Limmen (Zuidkerkenlaan 25)

U bent van harte welkom. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig (vrijwillige bijdrage na afloop).

Een Luchtig Slot

Deze zomer zijn er weer vier avonden met *poëzie en muziek* in de **Slotkapel** (Egmond a/d Hoef). Het thema is *'Mensen met koffers'*, naar een gedicht en een boek van Sjoerd Kuyper.

19 juli: *Ina Eilander, fam. Wittebrood*

2 aug.: *Edward Kooiman Kummer ensemble*

16 aug.: *Lies Sluis, Henk van Meegen*

6 sept.: *Muziekgroep Achterom*

Aanvang 20 u. Kapel open om 19.30 u.

Entree gratis, kollekte bij de uitgang.

Hartelijk welkom en zegt het vast voort!





De bloemen in het veld

"Maak je geen zorgen over je kleding.
Kijk eens naar de bloemen die groeien op het veld.
Ze werken niet en maken geen kleren.
Toch zijn ze prachtig, ja nog mooier
dan Koning Salamo in zijn mooiste kleren".

Mattheus 6 vers 28 - 30